

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



P 007164
V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen
089/715790

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 23 nr. 3
Juli - september 2012
Afgiftekantoor
3620 Lanaken

Voorwoord

Beste lezer.

Als we de kranten mogen geloven wordt het dit jaar een kwakkelzomer. Beetje regen, beetje zon. In ieder geval geen weer om aan het strand te liggen braden, maar wel ideaal om op bouwkamp te gaan. We trekken opnieuw naar Heule bij Kortrijk in West-Vlaanderen. Je kan het allemaal lezen in de uitnodiging in dit Contactblaadje.

De voorbije lente trokken Jef en enkele medewerkers ook een week naar Maasmechelen om er te helpen bij de Saenhoeve. Een klein verslag vind je verderop. Net als het vervolgverhaal over de vele bouwkampen die er de voorbije 40 jaar al geweest zijn. Maar niet alleen de bouwkampen komen aan bod, ook de vele kleinere projecten waar er in de weekends is gewerkt met enkele of vele vrijwilligers.

Tenslotte nog wat nieuws over het meest recente armoederapport, de gebruikelijke wist-je-datjes, familienieuws en de nieuwe agenda.

Veel leesplezier !

De Redactie

Speelpleinwerking De Saenhoeve



In april trokken Jef en enkele andere medewerkers van Telebouworde een volle week naar De Saenhoeve in Maasmechelen om er te helpen bij het aanleggen van paadjes. De Saenhoeve is een speelpleinwerking die tijdens de zomermaanden kinderen tussen 3 en 15 jaar opvangt. Hiervoor doen ze een beroep op een grote groep vrijwilligers.

Omdat een van de animatoren in een rolstoel zit en niet op het terrein geraakt wilden ze paadjes aanleggen. Met de hulp van particulieren en een gulle gift van Ebema werden de nodige materialen verzameld. Tijdens het zesdaagse bouwkamp hebben de vrijwilligers van Telebouworde en Saenhoeve zo'n 80 ton chapezand, 80 ton aanvulzand en 20.000 klinkers verwerkt tot verharde paadjes. De zon was van de partij, nieuwe vriendschapsbanden werden gesmeed en de kookploeg zorgde ondertussen met hun overheerlijke maaltijden voor de innerlijke mens.

Wie meer wil lezen over de werking van De Saenhove kan zijn gading vinden op het volgende adres : www.saenhoeve.be.



Armoedebestrijding is broodnodig

Decenniumdoelen 2017 is een samenwerkingsplatform van 13 verschillende armoede- en welzijnsorganisaties en vakbonden opgericht in 2007. Hun doelstelling was om op 10 jaar tijd de armoede in ons land te halveren en dit op zes domeinen, namelijk gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Intussen zijn ze halfweg, maar de vooropgestelde doelen zijn nog lang niet bereikt. Dat blijkt uit de Armoedebaarometer die nog altijd rood kleurt. We zetten enkele markante cijfers op een rijtje.

In ons land leven zo'n 1,5 miljoen mensen met een verhoogd risico op armoede. De kinderarmoede is gestegen met 8,6 percent. Ruim een kwart van de kinderen woont in een woning waar het gezin niet over één van de volgende voorzieningen beschikt : bad, toilet, centrale verwarming of warm en stromend water. Bijna een kwart van de eenoudergezinnen heeft een verhoogd risico op armoede. Het aantal mensen dat gezondheidszorgen uitstelt om financiële redenen stijgt, ook wanneer er een inkomen is boven de armoedegrens. 38 percent van de huurders woont in een woning die niet gezond is. De steeds stijgende energieprijzen worden voor steeds meer mensen onbetaalbaar.

Meer lezen kan op www.decenniumdoelen.be.

Structurele oplossingen zullen vanuit de overheid moeten komen, maar het is duidelijk dat verenigingen als Telebouworde Limburg broodnodig zijn. Maar ook jij, beste lezer, medewerker, vrijwilliger of sympathisant kan je steentje bijdragen. Door onze werking te steunen als vrijwilliger bij papierophalingen, bouwkampen, projecten of in De Sleutel kunnen wij mensen die het moeilijk hebben helpen. Zij kunnen bij ons terecht voor meubels en kledij, kinderkleding en speelgoed, huisraad en beddengoed. Of we kunnen gaan verven en behangen bij gezinnen die het sociaal en financieel moeilijk hebben. Het zijn maar enkele van de vele voorbeelden.

En dus blijven we doorgaan, met volle kracht ! Maar we beseffen ook heel goed dat dit alleen maar kon, kan en zal kunnen dankzij de gulle inzet van vele vrijwilligers. En dus kunnen we maar een ding zeggen :

DANK JE WEL !

Uitnodiging Bouwkamp Heule

De goedkeuring voor de verbouwing in Zwartberg laat op zich wachten. Daarom gaan we deze zomer de volle drie welen naar Heule op bouwkamp. Van maandag 16 juli tot zaterdag 4 augustus zullen we er helpen bij verbouwwerken aan de Heerlijkheid van Heule. Net als de vorige jaren zullen we er samenwerken met lokale vrijwilligers van piepjong tot nog niet zo heel oud.

Wil je ook de handen uit de mouwen steken deze zomer en samen met anderen werken aan een goed doel ? Wil je nieuwe mensen leren kennen en er samen voor gaan ? Wil je ook proeven van de westvlaamse gastvrijheid en met volle teugen genieten van verse melk en kaas ? Dan hoef je niet meer te twijfelen ! Je bent welkom voor de hele periode, maar ook voor een of enkele dagen. Laat wel zeker altijd iets weten aan Jef Gerets (089/71.56.87).

Tot dan !



Wist je dat ...

... de keuken in Kortesseem vroeger een varkensstal was.

... steeds meer mensen de weg naar De Sleutel vinden om oud papier en karton te brengen.

... op zaterdag een nieuw box spring bed gedoneerd werd, maar reeds enkele uren later uit de verpakking gestolen was.

... Maria Fredericks de gouden woonwagen aangerijkt zal worden in september, voor alles wat zij gedaan heeft voor de woonwagenbewoners.

... Haar pionierswerk begint vruchten af te werpen.

... Hellemans Dennis aan zijn 26ste bouwkamp gaat beginnen dit jaar.

... Valentijn nog altijd van de partij is om mee op bouwkamp te gaan en heel graag metselt.

... Valentijn al dikwijls de volgende vraag gesteld heeft: Wie zal de bouwkampen leiden als Jef dit niet meer kan?

... de mode van de eiken meubelen blijkbaar voorbij is, aangezien wij veel eiken meubelen krijgen.

... wij soms alles wat goed is in een huis mogen opladen omdat de bewoners overleden zijn, en geen familie meer hebben.

... dat kleine kinderen stilaan groter worden, zodat ze mee kunnen helpen op bouwkampen.

... Rik Lemmens op bijna iedere papier ophaling komt helpen vanuit Leuven.

... Filip al verschillende keren mee is komen helpen op de papierophalingen vanuit Gent.

... Jonny uit Zonhoven al enkele nieuwe helpers heeft mee gebracht (Ines, Eugene, ...)

Bezinning

Hij is de Weg

Bevrijdings-, dauw-, of ochtendtrips
bloesem-, of boetetochten
bedevaart of zondervaart
kruisweg of kerkepad ...

Hoe wegen zijn ontstaan ?
Dat kan toen twee oude vrienden
elk een eindweegs zijn gegaan
om elkander weer te vinden.

Vroeger kende niemand wegen
toen geen mens iets verder zocht.
Later kwam men mekaar tegen
toen er een bij andren kocht.

Dan meldt zich een nieuwe tijd :
mensen vechten allerwegen.
Ieder strijdt voor zijn profijt
en schreit daarbij om Gods zegen.

Geeft God mensen aan elkander
voor hun heil of hun verdriet ?
Wie bidt : "Heer, dat ik verander
vrede vind, niet moord, noch schiet !"

Mens zijn is : mekaar gegeven
dankbaar om mekaar begaan
met veel minnen, zorgend streven
erg graag, goed mekaar verstaan.

Mogen wij weer wegen vinden
autostraden naar geluk.
Samen met Gods goedgezinden
doen wij ook met Hem, ons stuk.

Klem Bellinckx

Ieder bouwkamp een verhaal (deel 4)

2003

De eerste maanden van 2003 hebben we afwisselend gewerkt in de Alverberg in Kortesseem en het kinderrechtshuis in Alken. Tussendoor waren we bezig in de Sleutel : meubels ophalen en herstellen, papier en karton ophalen, verven in sociale woningen. Regelmatig gebeurde dat samen met jongens die een werkstraf hadden gekregen.

In april zijn we nog een week naar Kortesseem gegaan om ramen te plaatsen en een winkelruimte af te werken. In mei hebben we nog een week gewerkt in Munte. Muren werden gemetseld, isolatie geplaatst en beton gegoten.

Voor het grote zomerbouwkamp trokken we wederom 3 weken naar Munte om er verder te werken aan de ruwbouw van het woonhuis en bergingsruimten : funderingen graven, metselen, stalen liggers plaatsen, bekistingen maken en beton gieten.

Op het einde van de zomer is er meer dan 2 weken lang bijna iedere dag naar Lanklaar gereden om er voor een M.S.-patiënte een oprit en terras aan te leggen. Eduard, Benny en Geert met zijn tentje, waren iedere dag van de partij om te helpen.

In november waren we alweer te gast in Munte om vloeren te leggen en tegels te plaatsen. Eind december tenslotte is het dak van een Cafezaal in Uikhoven afgenomen om het later in Kortesseem op een oude stal te plaatsen.

2004

In januari is er een week gewerkt in het kinderrechtshuis in Alken. We plaatsten brandwerende plafonds en werkten enkele kamers af. Dezelfde maand werd ook een week naar Gorsopleeuw gegaan, waar er voor de Wroeter werd gewerkt in de pastorie. Gyprocwanden werden geplaatst en vloeren werden gelegd.

In april hebben we in Munte een fietsenstalling en tuinschuur geplaatst samen met enkele inwoners en Albert van ter Dennen.

In het dagcentrum Mané in Opgrimbie zijn er beton tegels van 30 x 30 gelegd samen met Edward en Benny.

In juni zijn we dan in Maasmechelen gestart met de werken voor het Rode Kruis. In de loop van de maand juni is de funderingen voor twee garages gegraven en alles opgemetseld. Daarna is er begonnen aan de kelder voor de nieuwbouw en hebben we voorbereidingen getroffen voor het zomerbouwkamp. Tijdens die twee weken kamp werd de hele kelder gemetseld, het gelijkvloers tot de gewelven van de verdieping toe.

Daarna was het weer een week te doen in Munte, om verder te werken aan de fietsenberging en tuinschuur.

In augustus werd er weer verder gewerkt aan de gebouwen van het Rode Kruis in Maasmechelen.

In oktober mochten we weer een week te gast zijn in het Kinderrechtenhuis in Alken voor verdere afwerkingen en begin november hebben we bij de Alverberg in Kortesseem een oude varkensstal omgebouwd tot keuken.



Familienieuws

Overlijden

*Te zijn bij wie er niet meer zijn
heel diep in je gedachten
en niet met woorden lang en luid
kan af en toe een stille pijn verzachten
er gaat een wonderlijke rust vanuit.*

Jean Jaspers is overleden op 23 april 2012. Jean, broer van Jozefa en schoonbroer van Jef, was ernstig ziek. Hij is 69 jaar geworden.

Op 27 mei 2012 is Robert Maesen van ons heengegaan. Robert, vader van Chris Maesen, heeft van bij de start met ons meegewerkt bij papierophalingen, bouwkampen en projecten op zaterdagen. Hij zorgde ervoor dat de papierophalingen werden aangekondigd door het plaatsen van bordjes met erop "a.s. zaterdag papierophaling". In de jaren 70 hebben we vele meubels mogen opslaan in zijn berging in Uikhoven en dit tot we in 1980 de legerbarak gekregen hebben van het Belgische leger (nu De Sleutel). Dank je wel Robert voor je steun en gastvrijheid.

Ook hebben we afscheid moeten nemen van Robert Bollen, 68 jaar. Hij is overleden op 10 juni 2012. Robert uit Opgrimbie is in 1975 begonnen met ons te helpen bij papierophalingen. Een van de moeilijkheden was om voldoende voertuigen te hebben om het papier op te laden. Robert had een traktor met een wagen en had toegestemd om samen met zijn zoon Stefan te rijden. De laatste jaren kwam hij wat minder vaak, omdat hij het heel druk had als koster en organist in Proosterbos, Maasmechelen. Wij zijn heel dankbaar voor alles wat Robert gedaan heeft gedurende al die jaren.

Telebouworde Limburg biedt de families zijn christelijke deelneming aan.

Agenda juli – oktober 2012

Zaterdag 14 juli 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Maandag 16 juli 2012 tot zaterdag 4 augustus 2012

Bouwkamp in Heule voor de vzw Oranjehuis

Zaterdag 11 augustus 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 8 september 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Zaterdag 13 oktober 2012, samenkomst 8u45, vertrek 9u00

Papierophaling in Neerharen, Uikhoven en Boorseme

Tekst ?

Wie een tekst heeft voor het Contactblaadje mag deze steeds bezorgen !

Stuur naar : info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding "tekst Contactblaadje". Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 september 2012**

Steunen ?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen ?

Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we U dankbaar !

Rekeningnummer: BE39 73536203 6219

Telebouworde Limburg vzw

www.telebouworde.be

info@telebouworde.be

Rekeningnr.: BE39 73536203 6219

De Sleutel

Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen
089/71.75.13

Telebouworde Neerharen

Jef Gerets

Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen
089/71.56.87

Telebouworde Hasselt

Jan Reyskens

Dormaelstraat 26 3511 Kuringen
011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden

Permanente Bouwgezellen

Kapelstraat 73 3550 Heusden
011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen, bouwkampen tot 30 jaar

Bouworde vzw - www.bouworde.be

JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven

Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

Her&Der, bouwkampen van 31 tot 71 jaar

www.herender.be

JP Minckelerstraat 78, bus 2 - 3000 Leuven

016/25.91.45

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen ? Laat het ons weten op volgend adres :

Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen
of via email op info@telebouworde.be